

2016 i backspegeln

Med bara några timmar kvar av året, vill vi passa på att stanna upp, kika bakåt och reflektera.

När vi ser tillbaka på 2016 så ser vi ett år fullt av resor, massor av jobb och en ganska stor del ovisshet.

Men vi ser också ett år fullt av väldigt speciella stunder för oss som familj, en hel massa roliga minnen, trofasthet och vänner runt om i världen.

Det är så livet är: Glädje och sorg går hand i hand, men vi fortsätter att vara tacksamma i livets olika skeden. Vi har så mycket att vara tacksamma för!

Det tveklöst största och mest underbara som hände under 2016 var förstås när vi fick välkomna lilla Kezia in i världen och i vår familj. Att vara farmor and farfar är precis så underbart som vi har hört folk säga...fast så mycket mer! Tack och lov för mobiltelefoner så att vi kan vara del av hennes liv fast vi bor så långt ifrån varandra.



Lilla Kezia föddes 19e juli och är redan 5 månader.

Båda av oss har haft förmånen att ha tre veckor då vi vid olika tillfällen, varit hemma med våra barn i Sverige och England och våra föräldrar och familjer. Härliga och väldigt speciella stunder som vi är så glada för. Att få

träffa Kezia var goda skäl att åka till Sverige. Christian timade hans besök så att han också skulle kunna vara med på Mischas examen från sitt universitet i England.



Resor

Vi får ofta höra att vi reser "hela tiden". Nyligen sa någon det till mig och mitt svar var: "Nejdå, SÅ mycket reser vi inte. Jag var hemma 6 veckor i sträck en gång i år"☺ Senare den natten låg jag i sängen och räknade resor och platser och insåg att det nog låg nog något i påståendet att vi reser mycket.

Vi ser tillbaka på resor till Nepal (och en fantastisk resa till Mustang), Hong Kong, Kina (några stycken), Krabi, Sverige, England, Indien och det alldeles magiska Bhutan.

Det vi uppskattar mest på våra resor till olika platser är de människor vi träffar på olika platser. Att få sitta ner och lyssna på deras berättelser. Att få göra en bit av livets resa tillsammans.

Mycket skulle kunna sägas om varje resa och varje plats vi varit på, men vi har inte tid att

Vädret:

Kallsäsongen är här, med kalla mornar och svala kvällar, ändå ner till 16 grader. Men runt lunch är det upp till 26 grader och behagligt varmt.

Almenacka:

Januari:

9-13 Seanet

Konferens

(Christian)

15-21

CAFNA Konferens

(Christian & Lisette)

Februari

1-2

Friends of China

Styrelsemöte

(Lisette)

2-5

Leadership Forum

4.0

(FOC)

(Lisette and

Christian)

5-10

Spring Conference

FOC

(Lisette)

14

Lämnar Thailand

15

Landar i Sverige.





göra det här, men vi vill ta tillfället att säga något om den resa vi just gjorde till Bhutan.



För första gången var vi del av att ordna en CAF konferens alldeles på gränsen till Bhutan. Fokuset för konferensen och träningen var just Bhutan och den ordnades för bhutaneser och de som arbetar och lever i Bhutan.

Precis som på alla CAFs konferenser så erbjöd vi olika kurser och det var så uppmuntrande att se hur engagerade deltagarna var. Vi hade en grupp av musiker som lärde sig att spela nya instrument. En annan grupp var ledare som brottades och vände och vred på vad det egentligen betyder att vara en församlingsledare och/eller pastor.



Varje kväll hade vi möjlighet att lyssna på deras berättelser. Väldigt rörande stunder där ingen av oss lämnades oberörda. En av veckans höjdpunkter var sista morgonens "agape stund" (agape – kärlek). En stund när

vi delade och tog emot Hans kärlek på olika sätt, bl a genom att tvätta varandras fötter, lämna våra synder vid korset. Att få se försoning mellan två personer ske mitt framför våra ögon, vid korsets fot var en mycket stark upplevelse för oss alla.

När konferensen var över åkte vi in i Bhutan i 9 dagar. Bhutan är ett av dom där mystiska länderna med något magiskt över sig, som vi hör om, men inte vet jättemycket om. Vi är så jättetacksamma för möjligheten att besöka detta lilla, vackra land. Vi är än mer tacksamma att vi hade möjlighet att besöka några av de vänner vi lärt känna veckan innan på konferensen. En otrolig förmån att få besöka troende i Bhutan!

Det som gjorde den här resan lite extra special var att Christians pappa Lennart var med oss både på konferensen i Indien och på resan i Bhutan. (Och med Christian i England innan dess) Han var fantastisk och alla älskade honom!!! Lennart fyller 75 nu i januari, men det skulle ingen kunna tro. Vi är så otroligt tacksamma att vi kunde göra den här resan med honom och dela så många upplevelser tillsammans.

Vår framtid

Den 14e februari sätter vi oss på planet och lämnar Thailand för ett år då vi ska vara baserade i Sverige. (s k Sverigeår). Vi landar på Landvetter på morgonen den 15e och planen är att vi flyttar tillbaka till Chiang Mai i mars 2018.

Några vanliga frågor: Vad ska ni göra? Var ska ni bo? Vad händer med CAF och FOC?

Det här är bara några av de frågor vi får "hela tiden". Utöver dom, så har vi våra egna frågor som vi inte ännu har svar på☺

Först av allt låt oss börja med att säga ett hjärtligt tack till var och en som bett för oss, skickat uppmuntrande hälsningar och brev när så många saker runt vår framtid hängde i luften. Ett ännu större tack till var och en av er som så generöst har gett ekonomiska gåvor för att göra det möjligt för oss att stanna här





till februari. Vi är så oerhört tacksamma och rörda! Utan er hade det inte varit möjligt och vi hade inte varit här nu.

Vi kommer att bo i vårt gula hus i Dalsjöfors, utanför Borås. Vi har hyresgäster, som är ganska snälla, så dom frågade oss om inte vi ville flytta in med dom☺. Så vi kommer att flytta in och dela vårt hus med vår äldste son Danai och Heidi och lilla Kezia. Det känns jättespeciellt! Tänk att få vara del av Kezias vardag☺.

Alla papper är inskickade och planen är att Christian ska bygga oss ett litet Attefallshus på vår baksida och när det blir klart så flyttar vi in där, så att Danai och Heidi (och Kezia) kan fortsätta bo i det stora huset och slipper flytta.



Vad ska ni göra???

Som vanligt under våra Sverigeår, så har vi ingen inkomst från EFK. Tanken är att vi ska hitta "vanliga" jobb för året. Vi vill också passa på att besöka våra församlingar och kyrkor runt om i Sverige under det här året. Som en del av er vet, så är det femte gången vi gör ett "Sverigeår" så vi vet vad som väntar. Vi vet hur slitsamt det kan vara.

Då ingen av oss har något arbete i Sverige, blir vi arbetslösa, så vi behöver jobb för att få en inkomst☺. Bön för detta är uppskattat. Angående jobb, så hänger den frågan lite ihop

med nästa fråga...då det vi mest av allt vill göra är att fortsätta i de uppgifter vi står i.

Under hösten fick vi ju in halva vår lön av privat personer (till stor del av vänner i andra länder, f d kollegor etc). De gåvor som eventuellt fortsätter komma in den vägen under 2017, kommer att användas för att vi ska kunna fortsätta arbeta för CAF och FOC. Vi hoppas båda kunna fortsätta vara fokuserade på det som ligger på våra hjärtan och att kunna ge så mycket tid till det som möjligt.

Vår bön är att Herren ska fortsätta förse!!!

Vad händer med CAF och FOC?

Både CAF och FOC kommer fortsätta att fungera utan oss. Vi är så tacksamma för våra kollegor.

När det gäller CAF: Be för Fern (biträdande director för CAF) som kommer kliva in och ta ett större ledaransvar under året som Christian är i Sverige. Fern kommer att bli själv på kontoret i Chiang Mai, så be att någon kommer och jobbar med henne.

FOC's största bekymmer just nu är personalbrist. När jag åker till Sverige nu och ytterligare en kollega åker i sommar, blir det bara en heltids personal kvar. Be gärna för detta då det är ohållbart. Kina har en ny lag från 1a januari för NGOs, vilket gör att vi måste hitta ett nytt sätt att arbeta på och existera i Kina. Vi ser just nu på olika möjligheter, så be om vishet.

Så, även om vi bor i Dalsjöfors, så kommer vi båda att fortsätta i våra roller för CAF och FOC.

Christian hoppas att det ska vara möjligt för honom att fortsätta jobba så mycket som möjligt för CAF, så att han kan jobba med Fern och stötta henne på avstånd. Han hoppas också göra några resor till Asien under året.

Lisette har lovat FOC att hon ska försöka jobba deltid för FOC under året i Sverige. (och hon kommer också fortsätta med det hon gör för CAF).





Christian & Lisette
Gabre
Storgatan 35
516 32 Dalsjöfors

gabre@gabre.net



Vi är så tacksamma för de samtal vi haft med EFK och att vi kan fortsätta arbeta tillsammans med att sprida ljus och hopp i Asien. Planen är att vi kommer forstätta med CAF och FOC när vi kommer tillbaka till Chiang Mai, och utöver det kanske gå in i lite nya uppdrag. Vad detta skulle vara, är i dagsläget inte klart.

Som du förstår så kommer det nya året med många frågetecken. Hur ska det bli? Hur ska det gå? Hur ska det funka? Be gärna för vishet, frid och glädje för oss mitt i allt.

Vi ses!

Med tacksamma hjärtan!

Allt gott!
Christian and Lisette

Swedbank
Sjuhärad
Clearings no.
8032-5
Konto nummer
3168619-9

