

Siyabonga basalwane!

(Tack bröder och systrar!)

Sista månadsbrevet är nu här och vi är hemma i Sverige igen. Med det här brevet vill vi bara säga TACK till er som varit med oss på vår resa. Det blir en liten sammanfattning av vår sista månad som tydligt präglats av att vi snart skulle lämna, och lite hur landningen i Sverige har varit.



Under påsk var vi lite lediga och passade då på att åka en sista gång till Kruger samt upptäcka ännu mer av de fantastiska omgivningarna omkring Nelspruit. Bland annat 'geckoing' som är en slags forsränning och åkte zipline. Kul

äventyr!



Sista veckan hade vi ett avskedsparty med kontoret och våra vänner ifrån Moçambique. Det blev ett väldigt fint avslut där vi grillade och åt pap, dansade, sjöng och skrattade tillsammans. Att få ge mat och dela gemenskap tillsammans med moçambikierna kändes väldigt roligt, att de för en dag inte behövde tänka på vad de skulle äta eller hur livet skulle gå ihop utan bara fick skratta, dansa och ha kul. Dessutom bra för vår del som ett avslut på vår tid här som har präglats väldigt mycket av vännerna från Moçambique.



Här är vi tillsammans precis innan vi kliver på bussen och startar vår hemresa.

Det absolut jobbigaste avslutet var det som sparades till sist, det med familjen Dagerlös. De har verkligen blivit som vår familj här nere, och har betytt väldigt mycket för oss genom hela resan. Även om det var jobbigt att säga hej då så är vi så glada att vi har fått vänner för livet som vi vet att vi kommer träffa igen, redan i sommar dessutom, då de kommer hem till Sverige i några veckor.

Nu har vi precis landat hemma i Aneby igen efter hemkomstdagar tillsammans med andra som har

varit ute med StepOut. Det kommer nog ta ett tag för oss att smälta vad vi har varit med om och landa in i den här vardagen igen. Men dagarna i Örebro har verkligen hjälpt oss att landa och ta in vår tid i Sydafrika. Vi ser med spänning fram emot att få fortsätta upptäcka vad Gud har gjort i oss under våra månader i Sydafrika och vilka erfarenheter vi tar med oss därifrån.

Vi är så otroligt tacksamma över att ni har velat följa vår resa! Att ni är så många som har bett för oss, läst våra brev och hört av er på olika sätt. Det har verkligen välsignat oss rikligen!

Nu när vi är hemma i Sverige igen så kommer det bli några tillfällen där vi berättar om vår resa och delar med oss av erfarenheter. Ett sånt tillfälle kommer bli i gudstjänsten i Korskyrkan Aneby den 4 juni klockan 10.30 och då är ni mer än välkomna så att vi kan krama om er och tacka er på det sättet också.

Vi ser fram emot att snart få möta er igen!
Guds välsignelse och kramar ifrån oss!
Linn och Oskar