

Kära medarbetare i mission

Att samarbeta med en församlingsrörelse som har pionjärmission och nyplantering i Sydeuropa som sin högsta prioritering är både spännande och utmanande. Man blir inspirerad av deras djupa överlåtelse och utmanad av deras annorlunda sätt att tänka än det vi är vana vid.

Redan i början på juni hade vi förmånen att vara med och predika på vår partnersorganisations årliga konferens. På konferensen var både rörelsens missionärer och ledare med samt representanter från EFK Sverige och Brasilien. Vi fick vara med och avskilja, vid detta tillfälle, två pastorsfamiljer som tidigare varit verksamma i Madrid och Pamplona och som nu varsin skulle börja ett nytt arbete i San Sebastian, norra Spanien och Bologna, Italien. Dessa två initiativ är helt nya och har som fokus att plantera nya församlingar i respektive stad. Vår roll i detta blir att främst stödja de nya pastorer som tillträtt i de församlingar som de två pastorsfamiljer varit verksamma i tidigare.

Redan i början av september gjorde vi en resa till Madrid där vi fick undervisa, predika och samtala med de nya ledarna för församlingen. Behoven där är stora och församlingen kämpar med både sin ekonomi som med att hitta vägar att nå ut med evangeliet.

Fram till och med juli månad har vi fortsatt med övriga åtaganden i Valencia. Förutom ledaransvar i församlingen har Ferro bl.a. fortsatt undervisa på Missionsskolan i ämnena församlingsplantering och missionsteologi medan Anna-Maria hjälpt till med att bygga en ny tjänst som riktar sig till kvinnor i Spanien och Portugal samt flera andra länder.

Under andra hälften av juli och första hälften av augusti har vi haft semester. Det blev ingen Sverigeresa den här gången utan istället en hemmasemester med mycket sol och värme. Längtan efter Sverige var extra starkt vissa dagar då temperaturen kunde överstiga 40 grader. För Ferros del var det även mer svettigt då han under första delen av augusti gjorde en 10 dagars resa till Montenegro på sin motorcykel. Det är roligt att se att numera även de tuffaste motorcyklisterna i Valencia har fått respekt för den svenska missionären som kör 1000 kilometer på en dag. Allt detta öppnar naturligtvis fler dörrar, och vissa motorcyklistar har numera till och med börjat boka tid med Ferro för enskilda samtal.

Föreningen som bedriver social verksamhet har fortsatt med sin verksamhet oavbrutet under hela sommaren. Tre gånger i veckan har våra volontärer kunnat hämta en mängd matvaror hos tre olika matvarubutiker. Tyvärr gick, för ett par veckor sedan, vår gamla minibuss sönder. Våra volontärer har fortsatt att hämta varorna med egna bilar, än så länge, då minibussens reparation verkar bli en dyr affär. Be gärna om en lösning för detta med tanke på att mycket av föreningens sociala verksamhet är beroende av just en fungerande minibuss.

Förutom vårt engagemang i den lokala församlingen och föreningens verksamhet så håller vi på att förbereda inför ett mer långsiktigt initiativ här i Valencia. Än så länge är det för tidigt att ge några detaljer om detta, men det man kan säga vid detta tillfälle är att vi ser ett behov att starta ett arbete som främst riktar sig till spanjorer och som på ett enkelt sätt kan mobilisera till både företagsamhet, socialt engagemang och församlingsgemenskap. Vi ser flera troende personer i vår vänskapskrets som skulle kunna hjälpa oss med detta och som i ett längre perspektiv kan leda till en församlingsplantering. Ett sådant arbete skulle också kunna vara till hjälp att ta vara på de relationer vi fått bland motorcykelklubbarna här i Valencia, så att de så småningom kan gå vidare i sitt sökande och komma till tro.

Vi får återkomma igen om detta med mer detaljer längre fram. Var gärna med och be om Herrens ledning i detta.

När det gäller hösten så är det flera resor inbokade samt en del besök från Sverige. I slutet på denna månad ska vi besöka några församlingar i Portugal där vi ska undervisa, inspirera och samtala med ledare kring strategifrågor. Längre fram är det församlingsbesök och nätverksträff för ledare planerade att hållas i Madrid. Under oktober månad kommer vi att få besök från Sverige och Tyskland som ska hjälpa oss med vårt arbete bland motorcykelklubbarna och med träningen av våra spanska medarbetare i denna tjänst.

Om två veckor kommer vi att få besök av en stor grupp latinamerikanska pastorer och missionärer här i Valencia. De har ett stort engagemang i mission och är särskilt intresserade av att veta mer om missionsarbete bland muslimer. Vi har bokat tre dagar med dem, där Ferro kommer att undervisa och ta dem igenom de frågeställningar som de är intresserade av.

Vi har nämnt tidigare att vi är tvungna att flytta igen, då vår nuvarande bostad visat sig ha mögel. Under sommaren har det inte varit några problem med detta, då vi kunnat ha öppna fönster dygnet runt. Däremot är det nu dags att återigen söka bostad och samla krafter för att flytta på nytt.

Be gärna att vi hittar rätt den här gången.

I övrigt så mår vi bra. Vi är vid gott mod och håller blicken framåt, även om det stundals kan vara tuff. Dennis och Albin har återigen börjat gå till sin skola och mår bra. Dennis går nu på sitt sista år på gymnasiet, ett år som är extra tuff för honom. Be gärna att han avlutar väl. Han är inställd på att efter detta år ta ett eller två år på en bibelskola i Sverige, vilket vi gläds över även om vi helst vill behålla honom i vårt hem. Albin mår bra och trivs på sin skola. Vi hoppas och ber att han ska hitta nya kompisar på det nya stället vi ska flytta till snart.

Guds rika välsignelser

Ferro & Anna-Maria, era utsända missionärer till Spanien och Portugal