

**Vädret:**

Julen för dörren och från vårt fönster ligger snön vit, även om den på sina ställen töar.

Almenacka:

Nov 25 Tingsryd
Nov 26 Kalmar

December
12 -17

Lisette till Hong
Kong
Executive
Leadership
Meeting NewGen

Christian till
England:
15-20
(Besöka Timna
och Tom först)

Lisette till England
17-20

Mischa tar sin
Master Examen
18/12

Jul i Borås.

20 – 28: Mischa
och Emilia
kommer från
England.

Januari:

6/1 – 2/2 Christian
Chiang Mai

12/ 2 -27/2 Lisette
till Chiang Mai



Gabres Glimtar

Hejsan Vänner,

Nu var det länge sedan ni fick en Glimt från oss, men nu är det dags igen. Mycket har hänt sedan sist, som vi gärna delar med dig.



Sverige

Trots att det här är vårt femte Sverige år, så är det annorlunda på mer än ett sätt. Att landa i Sverige och starta ett Sverigeår i mitten av februari när solen gnistrade i snön och isen ännu var så tjock att vi kunde gå på Dalsjön kändes väldigt konstigt. "Hemma år" gör vi ju i vanliga fall från sommar till sommar. Det är också annorlunda att vi inte hade ett enda barn med oss hem som skulle börja skolan. Alla våra barn fanns ju redan i Europa. Allra konstigaste, men den största välsignelsen har varit att få ha generationsboende med Danai & Heidi och solstrålen Kezia! Tänk att få ha sitt lilla barnbarn som kryper upp och väcker oss varje morgon! Vilken Lycka!

Bor i Sverige men arbetar i Asien

Ja, så blev det den här gången.

Christians kollega Fern, gör ett enastående jobb med att leda CAF och Christian jobbar så mycket han kan för att stötta henne härifrån, i kombination med flera långresor till Asien.

Lisette delar:

Att vara här i Sverige har varit gott för min själ. Jag kom tillbaka väldigt trött och var ganska redo för en tid i Sverige. Att få bo närmare våra barn är så skönt. Att dessutom dela hus med Danai och Heidi och ha lilla Kezia som kommer in go och glad varje morgon är så stort och så vackert.

Den stora skillnaden för mig denna gång, mot tidigare Sverige år, är att jag har kvar en del av mitt arbete i FOC under året här. Att få fortsätta vara del av det och göra resor ut, har hjälpt mig att få ihop mina två världar. Det har gjort mig gott.



Redan innan vi lämnade Asien var frågan om FOCs framtid på tapeten, så jag visste att det var mycket troligt att det inte skulle finnas något FOC för mig att komma tillbaka till. Beslutet har sedan tagits att det är dags för FOC, att efter 30 år, avsluta sin verksamhet. Friends of Chinas registrering kommer att finnas kvar, men efter februari har vi ingen personal och inte heller någon verksamhet igång.

Jag tillbringar nu mina dagar med att planera FOCs 30 års jubileum och dess allra sista Spring Conference, med member care och för att vi alla ska avsluta på bästa möjliga sätt. Den andra delen av min tid lägger jag på att vara en del av ett jättespännande arbete med att starta en ny organisation – en kinesiskledd sådan.



Sedan Oktober arbetar jag 30% som STEP out samordnare för EFK. Ett arbete jag trivs väldigt bra med.

Framtiden: Vi arbetar nu tillsammans med EFK på att få till en bra plan angående vår återresa till Asien. *Planen är att vi förhoppningsvis ska bli anställda från och med 1/3 2018 med planerad utresa till Chiang Mai runt den 20e mars. Tyvärr fattas det mycket ekonomiskt underhåll för 2018 för att det ska bli möjligt. Både vi och EFK behöver vishet för att se vad som är bästa lösningen. Be gärna för det! Vill du vara med och stödja oss ekonomiskt, så hör gärna av dig till oss eller EFK.*

Vår bön är att Herren ska fortsätta förse!!!

Vad är det ni ska göra den här gången?

Christian kommer att fortsätta sin roll som Executive Director för CAF – det nätverk för tibetaner och dess arbetare. CAF jobbar med träning, publicering och bön i sex länder i Asien.

Lisettes första tid tillbaka kommer att fokusera på att arkivera, rensa och avveckla FOCs kontor i Chiang Mai. Det är ett ganska massivt arbete rent praktiskt att hantera 30 års historia....utöver en kopiös mängd saker. Vi ser med stor tacksamhet på allt som skett genom FOC sedan 1987. Var sak har sin tid och då Kina förändrats mycket, är det tid att avsluta FOC och låta kineserna leda.

Lisettes huvudsyssla kommer vara att arbeta med New Gen, den organisation som FOC varit med och blåst liv i. Sedan september har Lisette varit med och format organisationen. Hon ingår i ledarskaps teamet och ansvarar för Member Care.

Planen är att Lisette också kommer att arbeta en dag i veckan på EFKs missioncentra.

Familjen:



Danai & Heidi: Kezia är redan 16 månader och förstår allt man säger. På både svenska och engelska. Härlig unge med humor och glimpten i ögat.

Timna och Tom bor i York, i England och fick just en tidig julklapp. Lille Zion föddes på morgonen den 14/12.



Det visade sig vara en perfekt timing för oss...Christian hade redan biljetter att träffa dom den 15e, så han var den första av oss att träffa lille Zion. Jag hade redan bokat direkt biljett från Hong Kong till England för att vara med på Mischas Examens ceremony i England, så jag lyckades ändra biljetten så Mischa och jag också kunde träffa Zion.





Christian & Lisette
Gabre
Storgatan 35
516 32 Dalsjöfors

gabre@gabre.net

Swedbank
Sjuhärad
Clearings no.
8032-5
Konto nummer
3168619-9



Mischa är förlovad med sin Emilia, från Finland och bor i Derby, England. I augusti blir det bröllop i Finland!

Vill ni ha besök?

Vi har rest mycket under året och vi har också haft glädjen att besöka många av er. Om ni vill ha ett besök i er församling innan vi åker, så hör av er så fort som möjligt.

Och för vänner: Nu är det hög tid att boka in den där middagen eller det där go fikat. Vi är så tacksamma att vi kan fortsätta vara med att sprida ljus och hopp i Asien.

Tack för att ni står med oss i det arbetet!

Med tacksamma hjärtan!

God Jul!

Christian and Lisette

Men vänta....hur gick det med Attefallshuset ni skulle bygga???

Vi har just flyttat in i vårt nya lilla hem även om det finns den del av fasaden och en del småsaker kvar. Våldigt mycket jobb, men också väldigt kul att göra det tillsammans.

