

Hej!

Lovade ju att skicka en hälsning från oss på YWAM/ University of the nation/ crossroad, och här kommer den.....

Kan inte fatta att det är halvtid för oss här eftersom vi inte åker med på outrich ( vi kunde välja mellan fidji, Israel, Mexico, new york, 1 månad, sen gemensamt 1 månad i Berlin) så därför blir det ju bara 3 månader för oss.

Vi har det så fantastiskt på alla områden. Undervisningen är sååå bra, veckan som gått var nog den bästa i mitt liv. En Japan-amerikan-Israelisk medborgare numera ( gift med en judinna) Peter Tsukahira som undervisade om "understanding Israel and End-Time Revival" jobbar med rehabilitering av utslagna missbrukare judar o araber vid Mount Carmel sista 30 åren ( googla gärna)

Nästa vecka är undervisningen om The Holy Spirit.

Tidigare "understanding and hearing Gods voice" mm mm

Veckan startar alltid med bön o lovsång med alla här mellan 8-10. Fantastiskt!! I "ohana courth", en stor utehall under tak som rymmer ca 1000 sittplatser. Där är det fullt!!

Sen händer ju mycket här på kvällarna, varje måndag o torsdag kväll är det undervisning o alltid fullsatt.

Sen delas vi upp i de olika skolorna och vi i Crossroad som är ca 50 st utan barnen i ett eget tält där vi har vår undervisning, mm

Åldersspannet är 25 - 70 år, småbarnsfamiljer, par, ensamstående, en härlig grupp från många olika länder o kulturer.

Prayer-room ( bönerummet) är i en separat byggnad, öppet 24-07 o där är mycket på gång. 2 fredagar har det vart bön o fasta, nu 24-07 o det händer en massa under.

Ett stort Café finns här också som är öppet varje em o kvällar. Det finns jättetrevliga sittgrupper o en fin miljö där man träffas o fikar , spelar spel, barnen leker ( finns mkt lekplats o stora lekträd att klättra i mm ) många barnfamiljer är här o det är verkligen jätteroligt.

I går hade vi en träff där med oss 5 svenskar, bl a Gunilla Bauman som är svensk o jobbat inom YWAM med hela sin fam. under så gott som hela livet. Numera Änka med barn o barnbarn utspridda i Indien, Thailand o en son som reser i hela världen o undervisar.

Vi bor jättebra, men enkelt. Fantastisk mat 3 ggr/ dag. Nyttig o god ( hade inte förväntat mej det)

Bertil tycker att det är mkt bättre än förväntat på alla plan. Mer positivt än han förväntat sej , (sitter han här o dikterar....) Engelskan går stadigt framåt, men alla är inte helt enkla att förstå, det går i rasande fart ibland. Men Gud talar ju på alla språk, inklusive svenska, så det är inga problem!

Nu är det helg igen o vi har sovmorgon. Frukost väntar sen tar vi en promenad ner till havet, 10-15 min., sätter oss vid stranden o njuter av solen o badar massor förstås.

Söndagar besöker vi någon av de lokala kyrkorna här o det är så härligt. Vädret är ju som svensk sommar när den är som allra bäst, så det liknar mest friluftsgudstjänst, idag åkte vi till Living Stone som ligger alldeles vid stilla havet, då sitter de flesta ute, under stora segel som ger skön skugga, då kyrkan är liten.

Tv- skärmar med ljud o bild o så stilla bruset fr havets vågor, enorm grönska och palmer. Idag sjöng man O store Gud både på engelska o Hawaiianska. Det är stort!!

Förra helgen hyrde vi bil o for runt till olika plaster o stränder, finns hur mkt som helst av den varan.

Snorklade med en massa delfiner, o fina stora sköldpaddor o fiskar i olika färg o form.

Vi har det såååå såååå bra här, en välsignelse i stora mått måste vi säga.

Detta var lite av vår vardag här på Big Island o Kona.

En hälsning till hela församlingen från oss.

/ Gunilla & Bertil

Ps. Vet inte om jag vågar utmana er, men jag chansar!!

Fråga Herren vad han har tänkt för dej framöver??

Kanske fler skall göra som vi!!

En Välsignelse i stora mått!