

#### Väder:

Snö... constant snö sedan före nyår! Vackert men ovanligt länge för vår stad. -13C idag men oftast bara under 0-gradigt.

#### Kalender:

#### Mars 19

Flytta tillbaka till Ching Mai

#### Mars 21-29

Christian på en Elektronisk Media konferens

#### April 1-7

Lisette i Shanghai

#### April 9-29

Christian i China

#### April 30

Lisette stänger FOC kontoret

#### Maj 7-9

Christian på möten i Bangkok

#### Juni

Lisette i Kunming  
Christian i Nepal

....

#### Augusti 25

Mischa och Emilias bröllop

## Hej vänner, Hej Korskyrkan!

Vi är just i doningarna för att flytta tillbaka till Chiang Mai, Thailand. Flyget går imorgon den 19e mars.

Vi skulle bara vilja skicka er en liten uppdatering om vad som hänt och ligger framför oss.

### Början av 2018

Det har varit en väldigt intensiv tid och det är ju inget nytt, men vi har använt tiden till max. 😊

Christian började sitt år med sin konferens i Thailand i januari, och den var väldigt uppskattad och god tid för uppmuntran och uppbyggelse. Det var en kick att se duktiga muskler bli tränade i att leda lovsång, komponera och även växa andligt. Utöver glädjen att vara tillsammans, ta del av utmanande träningar så är det en nåd att få fira vad Gud har gjort.

Lisette hade sin marathon av möten och konferenser i februari, också i Thailand. Det var en unik och speciell upplevelse att fira FOCs 30 år och också stänga ner densamme. Men samtidigt skicka vidare stafettpinnen till en ny organisation. Mycket spännande att vara med i ledarskapet för att skapa en ny organisation. Dessa dagar var fyllda med kära minnen, i glädje och tårar, men också dagar att kasta en vision och uttrycka hoppet i det framtida arbetet.

### 2018 tillbaka till Chiang Mai

Vi är väldigt glada att kunna se och vara påmind om Guds trofasthet. För ett par månader så var vårt underhåll väldigt lågt och olika alternativ diskuterades. Men vi var fixerade på en tid och sättet, kände oss ledda och bad att Gud skulle förse. Så gjorde Han också! Vi fick mer än de 100% behövda för de 9 månader vi behövde för i år. Och vi fortsätter att be för att vi ska ha 100% för 2019 också. Vi har en bit kvar, men det är ett senare problem och vi tror att Gud ska förse då också.

Om du tittar på vårt schema för i år så ser du att det är fullt för i år, det kommer att bli intensivt och mycket... som vanligt. Det blir extra för detta året då året i Sverige skapar behov att fånga upp arbete i möten och tid. Det kommer att bli ett härligt år och vi litar på att Far kommer att leda och ge vad vi behöver.

Det känns lugnt och skönt att vi har kvar vårt hem i Chiang Mai, fortfarande hyrt och det borde bli en smidig och snabb flytt in i vardagen igen. Christian kommer att vara på en konferens från onsdag för träning att lära sig mer om hur man kan använda elektronisk media till att dela evangeliet.

Lisette kommer att starta med att sortera sitt kontor och förbereda för att stänga ner. Allt från papper som ska arkiveras till möbler, barns leksaker och dekorationer. Ungefär 20 år av kontors arbete samlat för att sorteras.

Den största utmaning är, speciellt för Lisette, är att få visum till Kina. Det har blivit mer arbete än förr och fler krav, både på dokument och information. Lättast är alltid från hemlandet. Be för henne då det är en viktig del för hennes arbete.

Christians största utmaning för 2018 är konferens och träningar i Ryssland som går in i en ny fas och vi driver för en ny tid med evangeliet för minoriteterna. Både ekonomi och partner för inbjudan och visum är utmaningar att brottas med. 2018 har vi 4 konferenser och nätverks träffar planerade, och det är mer än vi normalt kan hantera. Så be för styrka, nya personer att dela arbetet med.

Tack för att ni finns med oss på vår resa. Tack för era böner!

***Må Hans ansikte lysa över er!***

***Christian & Lisette***