



¡Ahora en Paraguay!

Hej Alla!

Puh! Det har varit en månad med mycket aktiviteter, men nu fick jag lite tid att pusta ut och reflektera och dela med mig av hur det har gått!

Samfundskongress och avskiljning av nya pastorer

Samfundets årskongress gick av stapeln i Santa Rosa de Monday denna gång. Speciellt roligt var det att se avskiljningen av de nya pastorena av vilka tre var kvinnor, något som fortfarande är nytt här. Roger har haft flera av de nya arbetarna som elever på seminariet så vi är ganska bekanta med dem och hur de har kämpat för att komma till den här punkten.

Aktivitet med närområdet

Den 5 maj öppnade vi dörrarna till den nya byggnaden så att folk i närområdet skulle kunna lära känna oss och vi anordnade en speciell aktivitet för barnen. Det blev riktigt bra! Vi hade inte fått något regn på länge och det var riktigt varmt men just den dagen regnade det och vi började undra om aktiviteten skulle bli av och hur det skulle bli med leran. Framför den nya byggnaden är det 25 meter jord och när det regnar blir det mycket lera! Ungefär en halvtimme innan vi skulle börja slutade det regna och folk kom! Och vi lyckades få barnen att ta av sig skorna. Det tog oss flera dagar sedan att få bort leran från våra egna skor och golvet! ☺



Vi fick besök av ett 60-tal personer, mest barn och mammor och delade ut skokartonger med presenter som vi fått från organisationen Samaritan's Purse.

Vi har fortsatt sedan dess med aktiviteten "Det Stora Äventyret" för barnen varje lördag.

Ledarkonferens och smågrupper

I början av maj var vi på en tredagars utbildning med alla ledare i samfundet om cellgrupper. Hitintills har församlingarna haft en mer traditionell organisation och verksamhet, men nu vill man gå över till att arbeta mer med smågrupper. En stor omställning i en ganska konservativ kultur men vi känner att för oss, som leder ett nytt arbete, så passar det här sättet väldigt bra. Be gärna för den här processen!

Coachning

Det har varit en hel del kurser med inriktning på coachning denne månad.

Först ut blev fortsättningen på den årlånga kursen vi håller för pastorer och ledare från det lokala samfundet. Denna gång med fokus på att hjälpa folk att se bortom barriärer och sitt normala sätt att tänka. Det är SÅ roligt att höra hur coachning leder till förändring, både i ledarnas liv och i människor runt omkring dem. Ett flertal vittnade om hur de började använda coachande metoder i samtal med församlingsmedlemmar och andra intresserade och hur sett hur snabbt det kan leda till förändringar. De berättar också om hur svårt det är att lägga band på impulsen att ge egna lösningar, men vilken skillnad det gör när de lyckas med det.



Vi har också undervisat på "Parque de las Naciones" (Alla Nationers Park) med fokus på coachning av kallelse och livsmening, "Life Purpose". Stället är ett utbildningscentrum för paraguayaner och andra latinamerikaner som vill åker ut som missionärer, de flesta till onådda folk. Vi blev inbjudna att prata om "Life Purpose" som är ett coachmaterial inriktat på att kunna upptäcka och sätta ord på sin kallelse, både



"vad jag ska göra" delen och "det jag ska förkroppsliga". Det blev en riktigt givande vecka och vi hoppas kunna fortsätta kontakten.

Sisten delen blev en förmiddag med personal på kommunens samhällscenter som vi har jobbat i samarbete med här i San Isidro. Vi hade erbjudit oss att hålla i en workshop för att investera lite i dem som ger så mycket till samhället där vi bor och arbetar. Det blev en förmiddag med coachmaterial med fokus på personlighet, vem är jag och hur fungerar jag med andra.



Vi är missionärer och vi är kallade att nå ut med evangeliet över gränserna, att predika ordet, lära människor det Jesus har lärt oss, att både lyssna och förstå Hans ord och att sätta det i handling. Vi är kallade att döpa människor i Hans namn och att sprida Hans rike där vi går. Och en del av det, kanske en del som vi känner att Gud leder oss in i mer och mer nu, är att investera i andra som gör det. Träna andra att göra det och investera och heja på de som ger så mycket av sig själva till detta arbete. Det är ett privilegium att få investera i pastorer och ledare, i unga människor med missionskallelse och även i "vanligt" folk som ibland, utan att veta om det, arbetar i enlighet med Gudsrikets värderingar med de svagaste som ligger närmast Guds hjärta.

Projektet med unga tjejer

Den här veckan har vi kunnat börjar med det sociala projektet med tjejer i riskzon. Vi har sju tjejer än så länge och hoppas kunna fylla på med upp till 15 på förmiddagarna och 15 på eftermiddagarna. Det blev en bra start och jag känner mig uppmuntrad, att vi kunde sätta igång projektet, att det kom några tjejer och att se min medarbetare Maria Jose växa i sin roll. Be gärna för alla delarna och att de tjejer som verkligen behöver det här ska hitta hit.

Fängelset

Till slut vill jag delar med mig av ett vittnesbörd från fängelset.

För några veckor sedan släpptes en kvinna ut som jag träffade genom zumban i fängelset. Hon har suttit inne i nästan fyra år. Hon och jag har en gemensam vän och hon hade tidigare bott i vårt område, så när hon kom ut bodde hon en tid hos min vän här i San Isidro. Det är inte lätt. Börja på nytt. Med nada. Återskapa kontakter. Hitta boende. Jobb. Inkomst. Leva på ett helt annat sätt än förr. Det är ett flertal kristna bröder och systrar som har hjälpt henne. Hon hade varit med i en kyrka när hon var yngre och i fängelset, genom besöken, bibelstudier och gemenskap, hittade hon tillbaka till Gud. I förra veckan kunde vi som församling hjälpa henne med första månadshyran till ett rum i ett (för oss)ganska fallfärdigt hus i området. För henne lyx, ett eget ställe. I söndags kom hon till gudstjänsten med en man som hon lärt känna i fängelset som också nyss kommit ut och också börjat ett nytt liv med Jesus. Hon berättade om ett möte med sin bror. Hur han skrek åt henne, kallade henne allt möjligt. Om hur hon tidigare skulle ha skrikit tillbaka, slagits, haft sönder saker, kanske bränt ner huset. Men det gjorde hon inte. Det gjorde ont, men hon tog emot det och sedan sa bara, "Jag ska gå, men Gud välsigne dig...". Judith, sa hon, kommer du ihåg det där vi läste förra året om förlåtelse... det där hjälpte mig mycket. Du ska bara veta vad det kostar men det är nu jag ska sätta det i handling. Jag kände hur det gamla jaget hade gjort, men jag agerade annorlunda och det vill jag fortsätta att göra med Hans hjälp".

Vet ni, jag vill gärna se under, vi ser allt för lite av helandeunder och sådant men ärligt talat det största undret för mig är att se människors liv förvandlade och se hur de upptäcker det, det Han har gjort i dem, bara av nåd... Be gärna för henne och mannen, de har en lång väg att gå, det är många tuffa steg, men de går inte ensamma.

Familjen

Jonah har sommarlov nu! Här börjar det blir kallt och vinter men hans skola följer det amerikanska skolåret så nu är det sommarlov för honom och han njuter! Det går bra i skolan och med hälsan.

Lydia har fullt upp med terminsprov som är riktigt tuffa fortfarande för henne med hon börjar ta igen. Hon har vinterlov i juli.

Michael har fått lägenhet i Stockholm! Han ska dela den med en kompis från Korskyrkan från och med denna månad. Det verkar som att det går bra på jobbet. Vi saknar honom...

Böneämnen

- # Tjejprojektet - att det hitta hit mer tjejer och för vishet och ledning i arbetet.
- # För all deltagarna i coachkursen och dess inverkan på ledarskapskulturen.
- # För studenterna på missionskolan Parque de las Naciones och den lilla men växande grupp av missionärer som åker från Paraguay.
- # För samfundet Bautista Betel och den förändringsprocess som vi går in i.
- # För mer förvandlade liv.
- # För den officiella invigningen av församlingsbyggnaden söndagen den 1 juli.

Tack alla för allt stöd och bön! Vi gör detta tillsammans till Hans Ära!

Familjen Korsgren