

Hej kära vänner,

Och varma hälsningar från Campinas, Brasilien! Nu är det snart 4 veckor sen vi landade här, och det har varit fyra intensiva, **underbara** men också lite omvälvande veckor. Här kommer en hälsning till våra underhållsförsamlingar, och du får detta mail som representant/kontaktperson etc i din församling.

Så här till en början går den mesta tiden till att fixa en massa praktiskt. Det är lite av en djungel och tidskrävande att komma till rätta med alla dokument, registrera oss, hitta boende, köpa bil, få tag i alla material för barnens skolgång. Just nu lägger vi också mycket tid och kraft på att få igång barnen i portugisiskspråkig skola - en stor utmaning, men barnen gör det fantastiskt bra! Nästa vecka börjar jag (Staffan) och Anna med våra språkstudier. I stort sett heltid för mig under vårterminen, men mindre för Anna som redan kan språket bra.

Om ni vill läsa lite mer så vill vi tipsa om vår blogg, där vi kommer att göra regelbundna uppdateringar. Gå till www.jenemark.com/blog och läs. Notera att bloggen är tvåspråkig, så ni kan behöva byta språk från engelska (amerikansk flagga) till svenska (svensk flagga). Om ni önskar "prenumerera" på vår blogg (få automatiska notiser när ett nytt inlägg lagts upp), så kan ni meddela det genom att svara på det här mailet.

Vi känner att vi är på rätt plats och att Gud är med oss. Och vi har fantastiskt gott stöd från vännerna i CIBI samt Bertil och Alzira Ekström, som också är missionärer med EFK här. **Vi trivs!**

Tack för ert stöd och era förböner för oss!

Kramar från familjen Jenemark
genom Staffan

Att be för:

- Språkstudierna för Staffan
- Barnens skolgång och språkinlärning
- Att allt praktiskt som boende och bil löser sig.